

## Formandsberetning for spilleåret 2016/17

Når jeg skal se tilbage på sæsonen, er det mest opmuntrende ikke, at jeg igen har været aldeles suveræn til kegletrilleriet og så at sige ikke er blevet truet. Det fortæller scorearket, som vores forretningsfører uddeler lidt senere, meget klart om.

På en spilleaften mindre end nærmeste konkurrent er jeg hele 72 kegler bedre sammenlagt. Derfor skal mit første lille hip til jer være, at I nu må I squ ta' jer sammen, så jeg ikke hvert år skal have formandskasketten på. Den kan godt tynde en smule og har velsagtens æren for, at hårtoppen er begyndt at blive lidt tyndere - og en mindre landingsplads toner frem...

Næh, opmuntringen er helt klart, at vi er kommet gennem en sæson, hvor vi i sandhed har levet op til vores formålsparagraf: at samles i gode kammeraters selskab, hvor samværet skal overskygge det sportslige. Vi skal utroligt mange år tilbage – mindst halvanden snes af slagsen – for at opleve samme tilslutning. Kun en snes fravær på 13 spilleaftener er uhørt. Og syv spillere har kun haft et enkelt afbud. Det er kraftpedervæltedig stærkt – og vidner om, at I alle sætter kegleklubben højt. Det er bare dejligt. Tak for det – og SKÅL!



Når vi skal se tilbage på årets gang i Lidenlund kan vi notere, at Kreditten vanen tro havde lavet en fornuftig aftale med Rådhusælderen til vores dameaften. At Købmanden havde stabledet en god julefrokost på benene. Og samtidig skal jeg huske – på alles vegne – at sige tak for husly, når vi er kommet hjem fra Roskilde. Dejlige rammer. Men flere af keglerne har et stort ønske til Købmanden og hans medarbejdere på All In: at rødvinen tempereres lidt bedre, så den serveres med en temperatur omkring de 15 grader.

Før julefrokosten blev jeg hjemsøgt af vores forretningsfører gennem 12 år. Han var træt af jobbet – og måske også for at blive hånet en smule. Moneypenny var parat til at smide tøjlerne her og nu. Men Kongen manede til ro og besindighed, så der var tid til at finde en ny – og lige så troværdig – afløser. Han meldte sig selv på banen og tog over i begyndelsen af det nye år. Tak for det Poul – og SKÅL!

Årsagen til det lidt bratte skifte var nogle uhyrligheder i Flensborg, hvor ellers rejsevante Moneypenny hverken havde anvendeligt kreditkort eller nok Euro med. Ergo måtte han på lånemarkedet – det kostede både lidt gebyrer og kradse bemærkninger om hurtig tilbagebetaling.

Men ellers en pragtfuld tur til det tyske. Tak til festudvalget.

På falderebet har vores ”klubejer” og alderspræsident så markeret et skarpt hjørne med helstegt pattegris og våde

varer i boxvis med stor reception i strålende solskin i Ågerup. Endnu en gang tillykke med det.

Jens Mangepenge sagde bestyrelsen tak til ved bestyrelsesmødet på Anemonevej for et par uger siden. Og godt vi havde ham med, for hans afløser kørte rundt i en masse ørebeløb, der gav en kassedifference på 182 kr. Men i takt med, at de to regnskabskyndige hældte øl, snaps, fransk hedvin produceret på muskatdruen, en speciel Valencia brandy og sluttelig Metaxa i sig meldte klarsynet sig; Det var en skæve-indbetaling, der drillede.

Men vi havde en hyggelig aften under vinen på terrassen, og der var heldigvis ingen, der kom til skade på hjemturen (hvad jeg ved af...).

Her til allersidst skal der lyde en tak for jeres måde at være på. Og hank nu lidt op i jer selv, så jeg ikke kommer til at blive KONGEN, der aldrig nåede at få nogen over eller ved af sig, men til gengæld havde hele ni kegler haltende langt efter sig...